

Hof van Assendelft
Hofweg 13, Heinenoord
Tel. 01862-1535

14e Bulletin
december 1975

Hofstede Oost Leeuwenstein
Dorpsstraat 13, Heinenoord

Openingstijden:

dinsdag t/m zaterdag 14-17 uur, zaterdagochtend 10-12 uur

De Hofstede uitsluitend zaterdag van 2-5 uur

MUSEUMBEZOEK

Degenen die in de veronderstelling verkeren dat mooi zomerweer betekent verminderd museumbezoek, slaat de plank niet helemaal mis. Toch is het afgelopen seizoen het bezoekersaantal weer gestegen, maar dat is dan in hoofdzaak te danken aan het groeiend aantal groepen bestaande uit platte-landsvrouwen, huisvrouwenverenigingen, boerinnebonden, bejaarden-clubs, leerlingen van middelbare scholen, paedagogische akademies en schoolkin-deren. zij weten de weg per bus naar het "Hof van Assendelft" te vinden. Maar ook als doel voor de opnieuw in zwang gekomen uitstapjes per fiets- zeker gestimuleerd door het fraaie, warme zomerweer - komt het museum steeds meer in trek. Een alleszins verheugende ontwikkeling dus!

Wie anderen wil informeren: In groepsverband is het mogelijk de "Hofstede" ook op andere dagen dan zaterdag te bezoeken. Een afspraak maken is hier- voor natuurlijk wel een vereiste.

Voor hen die het museum in ander verband met een bezoek willen vereren, zijn er ook dit seizoen weer de zo langzamerhand in brede kring zeer be- kend geworden door de "Culturele Raad Hoeksche Waard" georganiseerde:

MUSEUMCONCERTEN

De data van deze concerten, de namen van de uitvoerenden en de te spelen werken vindt u hieronder:

a. dinsdag 13 januari 1976

Hans Maas - blokfluit

Addie de Jong - cembalo

uitgevoerd worden werken van:

Frescobaldi - Veracini - Bach - van Eyck - Telemann - Händel

b. dinsdag 10 februari 1976

Aleid Schokking - sopraan

Frits van Erven Dorens - bariton

Liederen en duetten van Mendelssohn - Brahms - Wagner - Saint-Saëns
en Duparc

c. dinsdag 23 maart 1976

Hans van Goch - gitaar

Lilian Mater-Lagaay - blokfluit

uitgevoerd worden werken van o.a.:

Händel - Bach - Telemann, enkele werken van hedendaagse componisten

Abonnementen voor de gehele serie Fl.12.50. Houders van bejaarden-pas

Cultureel Jongeren Paspoort en jongeren tot 18 jaar Fl.9.50

Losse kaarten per concert Fl.5.-, respectievelijk Fl.3.50.

Kaarten verkrijgbaar bij:

mevrouw I. de Rooy-Hoogeboom, Dorpsstraat 13, Heinenoord, tel 01862-2010

J.W.A.Ort, secr. Culturele Raad Hoeksche Waard, Mhld tel 01862-1513

's avonds aan het Streekmuseum, s.v.p. bij bovenstaande nummers even in-
formereren of er nog plaatsen beschikbaar zijn, dit om u een vergeefse tocht
te besparen

De kerstvakantie is bij uitstek geschikt weer eens een kijkje te gaan nemen in het "Hof van Assendelft". Er zijn altijd weer nieuwe aanwinsten zoals een Utrechts zilveren servies in de polderkamer dat wegens plaatsgebrek echter maar teneinde tentoongesteld kan worden. In de "Hofstede" zijn heel wat spullen ondergebracht van de inmiddels opgeheven veiling van Oud-Beijerland, zoals veilingkisten en de in de laatste tijd al helemaal in onbruik geraakte aardbeien-tips. Trouwens, de "Hofstede" ziet er intussen heel wat "aangekleder" uit dan bij de opening. U ziet allemaal redenen om met eventuele logees, die u zeker dankbaar zullen zijn, toch weer eens naar Heinenoord te rijden.

NIET OM TE PRUIMEN!

De bezoekers die zich wel eens op de "til" in de schuur waagden, hebben daar ongetwijfeld in een van de vitrines een bord met donker gekleurde wortels aangetroffen. Dit zijn de wortels van de meekrap, waaruit vroeger een rode kleurstof werd verkregen, die van zeer groot belang was voor de verfindustrie. Ze zijn dus niet om te "pruimen", zoals laatst een misschien niet meer zo scherp van gezicht zijnde oude dame veronderstelde. Overigens, deze rode kleurstof, het zogenaamde alizarine, kan tegenwoordig synthetisch veel goedkoper bereid worden, zodat de in het laatst van de vorige eeuw nog vrij bloeiende meekrap-cultuur geheel verloren is gegaan.

DAG DER "MUSEUM-VRIENDEN"

Zaterdag 26 mei 1973 De "Vrienden van het Streekmuseum" waren uitgenodigd om vóór de officiële opening in het najaar alvast eens een kijkje te komen nemen in de "Hofstede". Het werd een geslaagde bijeenkomst. Oude banden werden aangehaald en nieuwe aangeknoopt. Het leek ons daarom een goede gedachte nogmaals een dergelijk evenement te organiseren. Liefst in de nabije toekomst. Daarin schuilt nu echter de moeilijkheid.

Wij meenden namelijk dat het gezamenlijk nuttigen van een voor de Hoeksche Waard traditionele maaltijd voor vele "vrienden" uiterst aantrekkelijk zou zijn. Nu zullen er onder onze lezers ongetwijfeld vele zijn, die helemaal niet weten waar uit dit traditionele ge recht bestaat. Wel, het bestaat uit peren met spek en het wordt ook heden ten dage nog door vele geboren en getogen Hoeksche Waarders genuttigd. Wat is dan de moeilijkheid, zult u zich wellicht afvragen. Peren met name stoofperen zijn er in deze tijd van het jaar genoeg, dus die kunnen geen onoverkomelijke bezwaren opleveren. Dat is volkomen juist, maar die maaltijd zou gehouden moeten worden in de "Hofstede" en daar kan men 's winters, omdat er niet gestookt kan worden, echt niet gezellig bijeen zijn. Tegen de tijd dat de temperatuur weer wat behaaglijker wordt, zijn de peren voorbij. De conclusie hieruit zou kunnen zijn, dat het nooit zou kunnen gebeuren. Maakt u zich echter niet ongerust. Ongeveerhalf september is er weer een nieuwe oogst peren en naar wij hopen een mooie warme nazomer, zodat wij dan ons plan toch uitvoer kunnen brengen. Vanzelfsprekend brengen wij u tijdig op de hoogte zodat wij er hopelijk met velen weer een geslaagde dag van kunnen maken!